

Arlanda Flygsamlingars Vänners höstmöte 29 oktober

I samband med AFV:s traditionella höstmöte höll vår medlem Jåke Berg ett mycket intressant föredrag. (Även om han är döpt till Jan-Åke, har han sedan 16 års ålder förlämnat sig med att kallas för Jåke.) För de flesta flygintresserade är Jåke kanske mest bekant som tidigare ordförande i Svensk Flyghistorisk Förening, men han har en lång och mycket varierande karriär i Flygvapnet bakom sig. I början av 1950-talet fick Jåke möjlighet att som flygpojke besöka USA. Efter flygutbildning på Ljungbyhed, blev Jåke jaktpilot. Dock trivdes han inte riktigt med detta, utan sökte förflyttning till F 11 som spaningsflygare. Jåke flög Saab 29 Flygande Tunnan i sammanlagt 1100 timmar. Han är fö tidigare ordförande i föreningen Tusen Timmar Tunnan (TTT).

I början av 1960-talet började Jåke av eget intresse läsa ryska. Kunskaperna i ryska kom senare till stor nytta när han utsågs till flygattaché i Warszawa, med sidoackreditering i Moskva. Jåke berättade levande och insiktsfullt om besök i Polen, Sovjetunionen och fjärran östern. I Warszawa brukade familjen Berg arrangera ett traditionellt svenskt midsommarfirande med majstång, mat och dragspelsmusik (Jåke är fö en utmärkt dragspelare!) vilket var mycket uppskattat inom den diplomatiska kåren.



Jåke berättade även om sin tid som adjutant till ÖB. I samband med att Lennart Ljung ersatte Stig Synnergren som ÖB, utförde Jåke en egenkomponerad, elegant manöver med fanan. När Synnergren lämnade över till Ljung rullade Jåke först ihop fanan på stängen, för att därefter rulla ut densamma!

I början av 1980-talet tillträdde Jåke som chef för försvarets tolkskola, en uppgift som han fann mycket intressant och stimulerande. Jåke hann även kort berätta om sin tid som chef för F 20. Numera är Jåke mycket engagerad i F 16 förbandsmuseum, liksom även Arlanda Flygsamlingar. Sin fritid ägnar han bl.a. åt att bygga plastmodeller, framförallt av tidiga jetjaktplan, men även av japanska jaktplan från Andra världskriget. Föredraget lockade 55 åhörare, vilka tackade Jåke med en varm applåd.

Jan Forsgren